



Witte Donderdag 28 maart 2024, Gendringen

Liturgie voor de dienst van Schrift en Tafel



OPGANG

ORGELSPEL

STIL GEBED VOOR KERK EN CONSISTORIE

WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN

- gemeente gaat staan -

DREMPELGEBED

- o. Onze hulp is in de Naam van de Heer
- g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.**
- o. O Heer, keer U om naar ons toe
- g. EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL**
- o. laat ons uw stem horen
- g. EN UW LIEFDE ERVAREN**
- AMEN!**

AANVANGSLIED – lied 248

BEMOEDIGING - GROET

- gemeente gaat zitten –

ZINGEN – lied 117 a

GEBED OM ONTFERMING

ZINGEN – Lied : 150a

GEBED

ZINGEN – 395 : 1 en 2

LEZEN – Exodus 12 : 14 t/m 20.

[14] Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest ter ere van de HEER. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende generaties moeten die dag vieren. [15] Eet dan zeven dagen lang ongedesemd brood, en verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdesem uit jullie huizen; wie op een van die zeven dagen iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden. [16] De eerste en zevende dag zijn heilige dagen die jullie samen moeten vieren. Die beide dagen mag er geen enkele bezigheid verricht worden, jullie mogen alleen het voedsel bereiden dat ieder nodig heeft. [17] Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Generatie na generatie moeten jullie het feest van het Ongedesemde brood vieren, omdat Ik jullie die dag, in groepen geordend, uit Egypte heb geleid. [18] Van de avond van de veertiende dag van de eerste maand tot de avond van de eenentwintigste dag van die maand moeten jullie ongedesemd brood eten. [19] Gedurende die zeven dagen mag er geen zuurdesem in jullie huizen te vinden zijn; iedereen die iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden, of het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet. [20] Eet niets dat met zuurdesem bereid is; eet uitsluitend ongedesemd brood, waar jullie ook wonen.”

ZINGEN – lied 395 : 3 en 4

LEZEN – Lucas 22 : 14 t/m 23

[14] Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. [15] Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. [16] Want Ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God.’ [17] Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. [18] Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ [19] En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ [20] Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. [21] Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren samen met Mij aan deze tafel aanligt. [22] Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor Hem bepaald is, maar wee de mens die Hem zal uitleveren.’ [23] Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zo iets zou kunnen doen.

ZINGEN – lied 339a

OVERDENKING

STILTE

PIANOSPEL

ZINGEN - 381 : 1, 2 en 3

TAFELGEBED

ZINGEN – lied 381: 4 en 5

DELING VAN BROOD EN WIJN

ZINGEN – lied 381 : 6

GEBED

ZINGEN – slotlied 415 : 1 en 2

ZEGEN

ZINGEN – lied 415 : 3

PIANOSPEL

In deze dienst:

voorganger: Ds. Joop Mol
Piano: Gerrit Brouwer